



## Taart voor broccoli en vrijwilligers

**R**egionale voedselbanken benaderen ons al jaren met de vraag of we niet-verkochte broccoli over hebben. "Die mag van mindere kwaliteit zijn", wordt er altijd aan toegevoegd.

U moet weten, die 'broccoli van mindere kwaliteit' pakken we nooit in maar deponeren dat zogenaamde tweedeklassespuul in een aparte bak. Dat is voer voor de koeien. Het overgrote deel van die schermen is nog prima geschikt voor menselijke consumptie, maar de voedselbank moeten die goede schermen er dan wel even uitzoeken. Als je dat zegt, krijg je van de directie van zo'n instelling al jaren dezelfde reactie. "Daar beginnen we niet aan."

Twee maanden geleden zijn we benaderd door Jac Smit van de Raad van Kerken. Of we broccoli beschikbaar hebben. We hebben onze werkwijze uitgelegd, verteld dat er bij ons ook vaak tweede klasse broccoli op tafel komt, en dat altijd goede broccoli op het veld achterblijft waarvan de oogst voor ons niet rendabel is. Meneer Smit was direct enthousiast, waarbij het hem opviel dat onze klasse 2 vaak beter is dan de broccoli in de winkel... Vrijwilligers van de kerk struinen sinds dat gesprekje over onze velden en verzamelen broccoli voor voedselbanken in de regio.

Deze week kregen we een taart voor onze medewerkers, als een bedankje omdat de vrijwilligers in vijf weken tijd de grens van 5.000 kilo passeerden.

Ik vind het mooi dat door de daadkracht van één persoon en de hulp van anderen zoveel partijen tevreden kunnen worden gesteld. De reacties van afnemers van de voedselbanken die ons bereiken zijn zeer positief, en de vrijwilligers willen het ophaalinitiatief in de winter voortzetten. Dan met spruiten van onze buurman.

Peter Appelman, agrarisch ondernemer in Stompetersen